

JASON



Verenigingsblad van roei- en zeilvereniging Jason

Nummer 4-Jaargang 62

Oktober 2013



baken

ALGEMEEN BESTUUR		Postbus 417 6800 AK Arnhem	www.rzvjason.nl
Voorzitter	Charles Lohnstein	026 7851077	c.lohnstein@tiscali.nl
Secretaris	Beatrijs van den Brink	06-52060321	beatrijsvandenbrink@gmail.com
Penningmeester	Paul Koch	026-4427774	paul.koch@planet.nl
Roeicommissaris	Erik Metz	026 4458868	erik.metz@upcmail.nl
Kanocommissaris	Anja Kruska	06-19045252	voorzitter@kvjasonarnhem.nl
Zeil- en motorbootcommissaris	Theo Janssen	026-3253893	bouwadviesthjanssen@xs4all.nl
Clubkamer	vacature		
Ledenadministratie	Paul Koch	026-4427774	paul.koch@planet.nl

Bezoekadres: Westervoortsedijk 92, 6827 AW Arnhem, 026-3615207

ING Bank: 87 65 27 t.n.v. Roei- en Zeilvereniging Jason

Mutaties schriftelijk opgeven. U kunt het mutatieformulier op de vereniging verkrijgen of downloaden via de website van uw subvereniging..

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap moet minimaal vier weken voor het einde van het jaar gebeuren en kan ook via het mutatieformulier of via de website www.rzvjason.nl, pagina Opzeggen.

BESTUUR KANOVERENIGING JASON		Postbus 417 6800 AK Arnhem	www.kvjasonarnhem.nl
Voorzitter	Anja Kruska	06-19045252	voorzitter@kvjasonarnhem.nl
Secretaris	Cécile Stockmann	026-3700117	sec@kvjasonarnhem.nl
Penningmeester	Arie Slotboom	06-53738264	pm@kvjasonarnhem.nl
Commissaris algemeen	Hans Frings	06-53538275	alog@kvjasonarnhem.nl

BESTUUR ROEIVERENIGING JASON		Postbus 62 6800 AB Arnhem	www.jasonroeien.nl
Voorzitter	Erik Metz	026 4458868	erik.metz@upcmail.nl
Secretaris	Erica van der Lelie	026-3213733 / 06-29370970	secretaris@jasonroeien.nl
Penningmeester	Kees Stuijt	026 4463177	keesstuyt@gmail.com
Commissaris materiaal	Peter Visser	026 3620172	pdvm@xs4all.nl
Lid (wedstrijdroeien)	Rachel Dusée	06-42313992	rachel_dusee@hotmail.com

BESTUUR ZEIL- EN MOTORBOOTVERENIGING		Postbus 2207 6802 CE Arnhem	www.zmjason.nl
Voorzitter	Theo Janssen	026-3253893	bouwadviesthjanssen@xs4all.nl
Secretaris	Kees Merkelbach	024 3770389	ccm_merkelbach@live.nl
Penningmeester	Coen Overgaag	026-8488139	penningmeesterzmjason@live.nl
Commissaris techniek	Hans Venema	06-50933343	h_venema@versatel.nl
Commissaris ligplaatsen	Wim Meurs		w.meurs13@upcmail.nl
Havendienst Z&M	havenmeesters	06-13870889	
Havenmeester	Ko Jager	06-48454878	fam.jager@alice.nl
Contactpersoon jeugdzeilen	Paul Koch	026-4427774	paul.koch@planet.nl

JASON



Beste Jason leden

Voor u ligt alweer het laatste Baken van 2013. De mooie zomer ligt achter ons en hopelijk gesterkt door de zon kunnen we de drukte aan in de donkerste periode van het jaar.

Ons botenhuis is nu eindelijk voor onderhoud aan het ponton op de helling ofwel in het dok gegaan van werf Misty achterin de haven.

Voor ruim twee weken heeft het verenigingsleven op een laag pitje gestaan om daarna weer de draad op te pakken. Achterop dit Baken zien we ons botenhuis door de haven varen; een beeld dat je niet vaak aantreft. In het volgend Baken laten we iets meer zien van deze operatie.

Niet alleen ervaringsverhalen, maar ook andere informatie ter lering of ter vermaak zorgen voor een interessant Baken. Dit is goed gelukt en het is goed om te zien dat er meer verschillende schrijvers een stukje hebben aangeboden. Hoewel de redactieleden ook zelf schrijven, is het echter de bedoeling dat leden vooral zelf hun ervaringen aan dit medium toevertrouwen.

Gewoon doen.

Vrijdag 29 november a.s. belooft een interessante Ledenraad te worden. Wij hopen dan veel leden te treffen. De stukken zullen twee weken van tevoren aan iedereen (hoofdzakelijk digitaal) worden toegezonden.

Namens de redactie,
Beatrijs van den Brink

4	Bijdrage subverenigingen en algemene informatie
5/6	Seeman woordenboek Vacature jeugdzeilen
7	Tien kleine negertjes en Gerard
8	Wat vindt een jeugdroeister ervan?
9	Indiana Jones op de Spree
11	Een bijzondere beleving
12/13	Feestelijke kanoclubavond Wat te doen bij onderzoeking
15	Gevaarlijke actie
17	Aanmeldingsformulier Sinterklaas
18	Bestuursleden ZM gezocht
19	Mutaties

COLOFON

Redactie

Beatrijs van den Brink (RV)
beatrijsvandenbrink@gmail.com
Paul Koch (ZM)
paul.koch@planet.nl
Ada Bot (KV)
adabot@planet.nl
Kees merkelbach (ZM)
CCM_Merkelbach@live.nl

Drukker

Editoo B.V. te Arnhem

REDACTIEADRES

beatrijsvandenbrink@gmail.com
of afgifte bij een van de redactieleden

Sluitingsdatum kopij

16 februari 2014

Kopij maximaal 1000 woorden per artikel. Opsturen naar beatrijsvandenbrink@gmail.com of bij een van de andere redactieleden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten danwel te redigeren. Bij voorkeur met een of meer beeldende foto's.



Bijdrage 2014 subverenigingen

R & ZV Jason

Jaarlijkse bijdragen verenigingen aan de R&ZV Jason
Uit het huishoudelijk reglement:

“Artikel 6.

De subverenigingen zijn per lid van hun vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de vereniging. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de ledenraad.

Artikel 7.

De peildatum voor het vaststellen van het aantal leden waarvoor de jaarlijkse bijdrage moet worden betaald is 1 juli van het lopende jaar en geldt als grondslag voor het daarop volgende jaar.”

De administratie heeft de volgende aantallen leden geteld op 1 juli 2013:

	Percentage
Kanovereniging Jason 79 leden	16,12
Roeivereniging Jason 183 leden	37,35
Zeil- en motorboot-228 leden vereniging Jason	46,53
490	100,00

Paul Koch

Administratie R & ZV Jason



Er vinden ieder jaar oefeningen van de Brandweer plaats waarbij Jason een geschikte locatie blijkt te zijn. Duikwerk en reddingsoperaties zien er indrukwekkend uit.



Clubkamer en chocolade

Op een of andere manier botert het niet tussen chocola en de clubkamer in warme zomers. Snoepgoed in de automaat waarin chocoladepoeder en suiker is verwerkt gaan een ongewenste verbinding aan met de andere ingrediënten van het product waardoor het geheel onsmakelijk eruit gaat zien. Tja, ons botenhuis is geen goed geïsoleerd woonhuis, dus warmte buiten resulteert in nagenoeg dezelfde warmte binnen. Niet goed voor de kwaliteit van de aangeboden chocolade producten uit de twee automaten (chocolademelk en snoep) in de clubkamer.

Volgend jaar zullen we daaruit lering trekken en in langdurige warmteperiode deze producten niet meer aanbieden, om onnodig weggooiën te voorkomen.

Beatrijs van den Brink

Sinterklaas op Jason

Zaterdag 16 november 2013



Sinterklaas komt weer naar Jason op zaterdag 16 november heeft hij ons laten weten. Ieder jaar hebben kinderen/kleinkinderen van leden het bij de Sint naar hun zin in onze oergezellige clubkamer. Een boottochtje vooraf is vast onderdeel van dit evenement. Voor opgave, zie pagina 17.

Seeman woordenboek

In 2011 is het boek *Seeman, Woordenboek van Wigardus à Winschooten* verschenen bij uitgeverij Walburg Pers, dat oorspronkelijk in 1681 geschreven is. Het huidige boek betreft een vertaling door H. Beelen e.a..

Het boek is als een roman te lezen. Van elk woord wordt de maritieme betekenis genoemd, en tevens het gebruik ervan in de gewone spreektaal, met vele voorbeelden en uitweidingen.

Ik ben inmiddels tot de R gekomen. Ik citeer:

“**roeien** (*roejen*) een vaartuig met een *roei* of *riem* bewegen. Wat nu een *roei* is, blijkt uit de oorsprong van dat woord. Het betekent *rijsje* [twijg van rijshout], teentje, in het Latijn *vimen*, ook wel *virga* genoemd. Vandaar het Latijnse *virgulta* [bosjes], dat zijn: plaatsen waar veel rijshout groeit. Een *roei* is nu een *riem* in overdrachtelijke zin, omdat riemen net als een *roei* of *rijsje* dun zijn. Vandaar: *roeien*, zoals van het Latijnse *remus* (roeiriem) komt: *remigare* (roeien), en *roeier*: *remex*.

Roeibank: plank of *bank* waar een *roeier* op zit om te *roeien*; *roeischuit*: *schuit* die door *roeien* wordt voortbewogen: wij voeren in een *roeischuitje*, enz. Het



woord *roeien* wordt ook overdrachtelijk gebruikt, in tweeërlei zin: allereerst voor *wijnroeien*, dat is : met de roede meten hoeveel wijn er in een vat is. Vandaar: *wijnroei*ers, van wie dit het werk is. Ten tweede gezegd van vrouwen *quae parturientibus adsunt* (die een kind baren): *zij zijn uit roeien, zij gaan uit roeien, zij zijn uit roeien geweest*, te weten op zijn *Amsterdams*: naar de *Volewijk*, een veld aan de overkant van *het IJ*, gelegen voor het dorp *Buiksloot*, waarover de maker van de *Tien gemakelikheden des huwelijks* veel wonderlijks weet te vertellen. De *roe* van de justitie, *roedragende* boden, of boden met de *roe*: stadsboden. De *rode roe*: de gerechtsdienaars die overal op het platteland al het geboefte oppakken en in hechtenis nemen. Van deze *rode roe* was ten tijde van de Hertog van Alva *Spelle* het hoofd. Over zijn werk en zijn einde kunt u lezen bij Hooft in zijn *Nederlandse Historiën*, p.191.

roer (*roer*) komt van *roeren*: bewegen. Kan ook worden toegepast op een *vogelroer* [geweer met lange loop om vogels mee te schieten], ook wel enkel *roer* genoemd, omdat een jager die op het wild jaagt daarmee *roert* en beweegt. Als scheepsterm: stuur van het schip. Op dit woord gaan talrijke nautische vaktermen terug, die ook niet onaardig in figuurlijke zin worden gebruikt in de omgangstaal, en waarvan goede schrijvers in hun werken gebruik maken. Van *roer* komt *te roer gaan, aan het roer staan*. Het *roer houden* gebruikt Hooft in zijn *Nederlandse Historiën*, p.37, en elders, evenals De Brune in zijn



Grenzeloos genieten van uw vrije tijd!

In onze ruime en goed bereikbare shop vindt u wat u zoekt. En anders bestellen wij het voor u. Een groot assortiment kampeer- en watersportbenodigdheden tegen de scherpste prijzen. Ook ons occasionplein is zeker een bezoekje waard!

Bovendien kunt u altijd rekenen op deskundig advies van onze medewerkers. Welkom bij Rutgers Recreatie!

Kamperen

- > Caravans
- > Tenten
- > Tuinmeubelen
- > Accessoires



Watersport

- > Roei, vis en motorboten
- > Opblaasboten, kano's
- > Buitenboordmotoren
- > Trailers
- > Accessoires

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Topcraft, Crescent, Oudhuyzer, Zodiac, Lodestar, TDS en Freewheel.

Groot assortiment, de scherpste prijzen, deskundig advies, ruime parkeer-gelegenheid. Rutgers Recreatie is en blijft uw vertrouwde adres voor grenzeloos genieten van uw vrije tijd. Loop eens binnen!

Koestraat 5a, Lathum. Tel (0313) 63 14 76 Fax (0313) 63 12 00
www.rutgersrecreatie.nl

Emblemata, p. 53. Betekenis in figuurlijke zin: het bewind hebben, evenals *aan het roer zitten*. *Het roer omwerpen*: schielijk wenden. *Het roer overboord binden of leggen*, zie Hooft, p. 92, betekent een vaste koers houden, zoals deze schrijver ook zegt op p. 116. *Het roer ligt ernaar*: het moet er nu mee door, het is zo bedoeld, en het moet nu op die voet verdergaan, enz. *Stijf op zijn roer zijn*, ook bij Hooft, p. 53. Letterlijk: een stuurman die zich op zijn *roer* verlaat en geen krimp geeft, hoe hard het ook waait; figuurlijk: stevig op zijn stuk staan, om geen enkele reden afwijken van zijn oorspronkelijke voornemen. *Het roer in het water houden, het roer recht houden*, dat is: rechte gangen gaan, de zaak onder controle houden. *Zijn poos aan het roer staan*: doen wat men schuldig is, en lijden wat een ander geleden heeft: *ik denk dat ik mijn poos wel aan het roer gestaan heb*: dat ik mijn beurt wel gehad heb. Zie **poos**. *Hij is het roer van het schip*: in figuurlijke zin: hij moet zorg dragen voor alles. *Roerhard zijn*: niet naar het roer luisteren. *Roerpen*, dat is op grote schepen, wat op kleine schepen de helmstok is, te weten *ijzeren pen* die in het roer vastzit en waarmee het roer heen en weer wordt gedraaid. *Roerstrop*, dat is *strop* die het roer opvangt, opdat het schip in tijd van nood het roer niet verliest. Van *roeren* komt *aanroeren*: aanraken, in figuurlijke zin: ergens gewag van maken: *ik roerde die zaak maar even aan*; *beroeren*: ontstellen. *Beroerte*: ontsteltenis, en in het bijzonder: *apoplexia*: *ik kreeg bijna een beroerte of beroerdheid op mijn lijf, hij is beroerd, hij is geslagen met beroerdheid*; *omroeren*: rondom bewegen, *roer de pot om!* *Roerom* noemt men een bakwerk dat mislukt is en daarom door elkaar wordt *geroerd*. Dit woord gebruikt Hooft overdrachtelijk wanneer iets door buskruit omver wordt geblazen, en huizen en mensen en alles wat in de buurt is, als het ware dooreen wordt *geroerd*.”

Einde citaat. Ik denk dat hieruit wel blijkt hoe lezenswaardig dit boek is. Bron: 'Seeman - Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten', Walburg Pers, ISBN 9789057307225 prijs € 39,50 Paul Koch.

Vacature jeugdzeilen

Vacature Coördinator Jeugdzeilen
In 2015 wil Paul Koch (ondergetekende) voor het laatst deze taak op zich nemen. Daarna wordt ik 70 en heb ik het 15 jaar gedaan. Wie wil het stokje overnemen?

Waarom kom ik nu al met deze vraag? Het is wellicht handig om deze taken een tijdje samen te doen. Maar nog belangrijker: ik houd er serieus rekening mee dat er geen opvolger gevonden wordt. En in dat geval wil ik het jeugdzeilen netjes afbouwen: in 2014 geen eerste jaars meer, in 2015 geen tweede jaars. (Het FJ-zeilen kan nog jaren doorgaan!!)

Waar gaat het om. De taken zijn te splitsen in drieën:

1. Contactpersoon naar het Watersportverbond en het CWO, o.a. diploma's bestellen en de certificaten van het instructeursteam bewaken.
2. Contactpersoon naar de instructeurs en het bestuur van ZM. Bewaken dat er voldoende instructeurs zijn en de roosters in overleg opstellen, informatie voor penningmeester verzorgen.
3. Contactpersoon naar ouders en kinderen: bevestiging van aanmelding sturen en informatie en lestijden sturen.



Paul Koch (geruite overhemd) deelt de diploma's uit aan de jeugd.




 SLAGERIJ
Fa. J. J. Evers
 Kerkstraat 14 - Tel. 026-4421559
 ARNHEM
 Uitgebreide sortering Fijne Vleeswaren

Uit het boven de foto vermelde overzicht blijkt dat deze taken ook door twee of drie personen kunnen worden uitgevoerd.

Dus: wie wil wat werk verzetten om het jeugdzeilen bij Jason in stand te houden?

Meld je aan bij Paul Koch (paul.koch@planet.nl)

Paul Koch

Tien kleine negertjes en Gerard

Zaterdag 20 juli stond er een toertocht gepland in Tuk, vlakbij Steenwijk, bij roeivereniging 't Diep. Het animo was zo groot dat we een wachtlijst hadden aangelegd. Echter toen de bewuste zaterdag dichterbij kwam, regende het afzeggingen ondanks het zonnige zomerse weer. We bleven nog over met 3 vrouw, Helena, Anoeska en Sandra, maar gelukkig was Beatrijs onze redding om met een mooi gevierd vrouwenteam richting het noorden af te reizen.

Al vroeg verzameld bij Jason en door enige aansporing onderweg om het gaspedaal eens goed in te trappen, kwamen we al rond 9:15 aan bij 't Diep. We werden met koffie ontvangen door Gerard onze contactpersoon. Wij waren al lekker vrolijk en gezellig geworden onderweg. Gerard moest echter nog even wakker worden en wat werkstress afblazen. 4 Goedlachse en gebekte dames uit Arnhem leek hem in den beginne nou niet de ideale zaterdagochtend besteding. Maar al gauw daalde het stressniveau, deed koffie zijn werk, werden krullen bewonderd en ontdooide Gerard. Er werd er in goed overleg een route van ongeveer 30 km uitgestippeld.

We kregen een mooie polyester wherry mee met inklapbare riggers, altijd handig met aanleggen voor de nodige terrasjes onderweg en een heerlijke brede stuurstoel met zachte kussens onder en boven, luxe!! Gelukkig was het niet zo heet als de dagen ervoor en met wat bewolking en zo'n 23 graden was het perfect roeiweer. Een slag, een boeg en twee vrouw sterk op stuur met kaart in plastic en al. Na zo'n 20 slagen was er echter al discussie over de route, welke afslag moeten we hebben als er een keuze is uit drie?? Met vier vrouwen zonder richtingsgevoel, belooft dat wat voor de rest van de tocht..... Er werd netjes om het half uur gewisseld om lekker fris en fit te blijven. Na een uurtje roeien was het toch echt wel tijd voor koffie met appeltaart in Muggenbeet. En botenvolk vindt



Voor de start met gastheer Gerard.

elkaar leuk en dus moesten we een gezellige Brabantse kruisvaarder van ons afschudden om toch echt verder te gaan met onze tocht der tochten. We vervolgden de route en waren na 5 minuten alle vier van 'slag'. Waar was nou dat viaduct, waar we op weg naar de koffie toch echt onderdoor zijn geroeid...? Dat was het begin van twijfel, desoriëntatie en de noodzaak naar de nodige bevestiging...

De route leek makkelijk te vinden en had de goedkeuring van Helena, die toch de nodige ervaring heeft met vaarroutes. Maar tijdens de lunch, ja de inwendige mens is toch een rode draad op zo'n dag, werd de verwarring nog groter. We zaten helemaal niet waar we dachten te zitten volgens de kaart van Gerard. En om onze juiste route te vervolgen zouden we drijvende rioolbuizen moeten trotseren en aan de kant duwen. We zaten in de 'shit'. Dus na lang overleg, ja lang, toch maar de keuze gemaakt voor dezelfde route terug te roeien. Om heerlijk die bevestiging te krijgen van die zelfde leuk gedekte tafeltjes, ooienvaars speciaal voor Anoeska en andere mooie plaatjes onderweg.

Even Gerard nog gebeld zodat hij zich op onze terugkeer kon voorbereiden. De laatste kilometers waren toch nog even pittig. De zon al wel was gaan schijnen, heerlijk!, maar de polsen en enkels van sommige krijgen toch wat krampjes en blaren. Let op je houding Sandra! Gerard was uiteraard blij ons weer te zien en de roeitrainer had hem nog verder in zijn element teruggebracht. Hij hielp ons om grondig, erg grondig, de boot schoon te maken. Daar kunnen we bij Jason nog wat van leren zeg maar. Na een snelle douche weer als dames onder elkaar terug in de auto voor de rit naar huis. Het was een leuke, gezellige, sportieve, spontane roeidag in het mooie Noord Nederland. Gerard bedankt!

Sandra Adelaars



Altijd opletten geblazen als je onder een lage en smalle brug door vaart.



Marieke tijdens een wedstrijd skiffen.

En wat vindt een jeugdroeier ervan?

In dit laatste nummer van dit jaar laten we een van onze jeugdroeisters aan het woord over haar beleving van de roeisport. De jeugd is er iedere dag, maar laat zich minder dan de volwassenen zien in de clubkamer en daardoor vergeet je wel eens hoe actief deze groep met de roeisport bezig is. Een aantal coaches (Herman Wools, Wim Jan Ligtenberg, Renate Casparie, Dominique van de Griendt, André de Vegt, e.a.) begeleiden al jaren de jeugd op Jason. Zonder dit soort 'ankers voor de vereniging' zou dit allemaal niet kunnen.

Roeien kun je beschrijven als een hele mooie sport. Je gebruikt al je spieren, je kan roeien in variërende boten en verschillende teams, en daarnaast hebben wij een hartstikke leuke roeivereniging. Lol en gezelligheid zijn dus gegarandeerd. Maar voor mij is er één ding het belangrijkste. Mijn coach vroeg me, waarom ik elke week wel weer te vinden ben bij Jason. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Wat ik namelijk zo prachtig vind aan roeien, is de harmonie tussen het water en de boot. Het mooiste is dat de roeier deze harmonie vormt, en kan veranderen. Als roeier ben je één met het water, en ook met de aarde. Elke keer als ik weer ga roeien, geniet ik optimaal van de aarde, de natuur, het water, en last but not least, de harmonie. Ik word helemaal gelukkig van roeien, een avontuur waarin elke keer een uitdaging te vinden is. Dat is natuurlijk prachtig.

Ik ben zeer blij dat een roeivereniging zich bevindt in Arnhem, en dat ook wij als jeugd de kans krijgen om deel te nemen aan deze sport en vereniging. Het clubhuis heeft een bepaalde sfeer. Het botenhuis zou je kunnen omschrijven als een jungle van boten. Ook is het lekker om boven in de clubkamer te zitten, zeker met een kop warme chocolademelk in de winter. Daarnaast is iedereen heel erg vriendelijk. Het is leuk om iedereen te zien genieten.



Wij, als jeugd, hebben 's zomers drie keer per week training op het water. In de winter twee keer op het water, en een keer conditie en intervaltraining in de zaal. Er zijn het hele jaar door wedstrijden. In de lente wordt er ook een jeugdcompetitie georganiseerd in de omgeving Gelderland.

Bij de training roeien we in verschillende boten. De indeling van de boten wordt per training bepaald, maar je kunt natuurlijk je voorkeuren aangeven. Ook kun je bepaalde diploma's halen. Met deze diploma's mag je bijvoorbeeld alleen roeien, op andere tijden of dagen, maar je mag ook in betere boten roeien.

Helaas zijn er maar weinig jonge mensen in Arnhem, die weten wat voor een mooie sport roeien is. Daarom is het aantal jeugdleden ook niet heel erg groot. Mocht je het leuk vinden om een keer mee te komen roeien of wil je meer weten over bijvoorbeeld de trainingstijden, dan kun je gerust mailen naar h.wools@planet.nl. Roeien is namelijk een prachtige sport, en onze jeugdleden zijn hartstikke aardig en gezellig. Iedereen is welkom!

Marieke Jacobs



De kleine telg van Michel en Linda is er al helemaal klaar voor. Zijn eerste Jasonoutfit heeft hij al aan. Nu nog groot en sterk worden om net zo'n goede roeier te worden als zijn vader.

Indiana Jones op de Spree

"Wegens succes herhaald." Dit geldt niet alleen voor de schier eindeloze serie Indiana Jones-films, maar was ook van toepassing op onze roeivakantie: negen jaar geleden had een deel van onze ploeg al eens op de Spree en de Dahme geroeid en dat was toen zo goed bevallen, dat besloten werd om dit jaar nog eens in dit gebied te gaan roeien, zij het langs een iets aangepaste route.

Op 6 juli reisden we af naar Erkner, bij Berlijn. Renate en Susie met de auto en botenwagen, de rest, inclusief nieuwe ploegleden Greet en Ester, met de trein. Na een overnachting in een chique conferentiehotel, werden we de eerste roeidag meteen al getrakteerd op schitterend weer en een afwisselende route over meertjes en idyllische, lommerrijke stroompjes. Tot hier nog niks bijzonder avontuurlijks. Goed, we roeiden stroomopwaarts, we hadden al voor vertrek krassen in de pas opnieuw gelakte Byland moeten herstellen, en in de trein moesten we een paar luidruchtig eigenwijze mannen het reserveringssysteem uitleggen om onze stoelen te bemachtigen, maar dit waren geen dingen waar Indiana Jones van onder de indruk geweest zou zijn.

Op de ochtend van de derde dag werd het al iets spannender, toen we een verboden in te varen-bordje "over het hoofd zagen". Door het hoge water van het afgelopen voorjaar waren er veel bomen omgevallen, waardoor op sommige plaatsen de route wat smalletjes werd. Het roeien ging hierdoor wat minder snel, maar uiteindelijk bleek het stroompje tot onze opluchting redelijk begaanbaar.

Maar echt avontuurlijk werd het pas die middag, toen onze route ons verder het Unterspreewald in voerde. Ook hier had het hoge water gezorgd voor omgevallen bomen en nu was er eentje die ons de doorgang volledig versperde. Met veel duwen en sjoeren aan touwen (de enige keer deze week dat we onze sluislijn gebruikt hebben) wisten we deze boom uiteindelijk ver genoeg uit de weg te krijgen om door te kunnen varen. Om het Indiana Jones-gevoel compleet te maken, werden we de hele dag geplaagd door werkelijk onvoorstelbaar veel muggen; nog een gevolg van het recente hoge water.

Na deze dag vonden we het wel mooi geweest. Tot onze tanden gewapend met spuitbussen met zware chemicalie'n tegen de muggen, kozen we voor een alternatieve, wat bredere route en vierden we onze koffiepauze voor de zekerheid maar op het water. Algauw kwam het ontspannen roeivakantie-gevoel weer terug en konden we weer volop genieten van de prachtige omgeving.

Ook de dagen daarop verliepen gladjes, met als grootste uitdaging af en toe eens een Bootschleppe of sluis, soms handbediend, soms zelfs volautomatisch. De steeds luxer wordende hotels en het heerlijk



ke eten deden ons de ontberingen van de voorgaande dagen al snel vergeten.

We sloten de week in stijl af in hetzelfde hotel waar we ook onze eerste nacht doorgebracht hadden. Hier kreeg Marijke nog het felbegeerde certificaat uitgereikt voor haar tiende roeivakantie, waarmee ze zich voortaan lid mag noemen van het zeer exclusieve Arnheems Genootschap ter Bevordering van het Roeien op Buitenlandse Wateren; een feestelijke afsluiting van een geslaagde roeiweek.

Ester, Greet, Jo, Marijke, Renate, Susie, Tineke en Sita

Bar clubkamer nu dicht op woensdagavonden

Nu het vaarseizoen is afgesloten is de clubkamer op woensdagavond dicht. Roeiers en kanoërs gaan dan niet meer het water op en daarmee vervalt dan de hoofdreden om open te blijven en vrijwilligers te belasten met een bardienst voor een vrijwel lege clubkamer. Voor speciale gelegenheden kan er uiteraard wel wat geregeld worden.

De kanoërs en roeiers compenseren het gebrek aan avondroeien/kanoën door het inbouwen van een conditietraining op dinsdagen en op de zondagochtend het water op te gaan. Dus ook in de winter komt de actieve sporter zo aan zijn trekken op Jason. Voor de kajakkers is er op zondagochtend in tegenstelling tot het woensdagavondvaren geen officiële begeleiding geregeld. Als je nog geen KVA hebt en je wilt toch meevaren, zorg dan zelf dat er in ieder geval een ervaren kajakker met je meegaat.

**Scheepvaartwinkel
marine**

S

Al het onderhoudsmateriaal voor uw schip vindt u bij Scheepvaartwinkel Marine.

onder andere:

- Epifanes verf en verfartikelen
- veiligheidsartikelen en reddingsvesten
- stuurstoelen
- touwen
- gecertificeerd keuren van reddingsvesten

openingstijden:

maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur | zaterdag 08:30 - 17:00 uur



**groothandel in
scheepsmaterialen**

scheepvaartwinkel.com | scheepsveiligheid.nl  

Nieuwe Kade 17 | 6827 AB Arnhem | 026 44 56 597

Een bijzondere beleving.

Varen op het Grevelingenmeer blijft altijd weer een bijzondere ervaring. Het water is helder, de bodem is op 3 meter diep nog te zien. Met zomers weer waan ik me altijd weer op warme zuid Europese wateren waarop bootjes lijken te zweven voorbij goudgele stranden. Nederland op zijn mooist. Snorkelen is dan een aangename bezigheid. Je ziet vele krabben en zelfs kreeften onder je voorbij gaan en langs de standers van steigers groeien waterplanten met mooie vormen en kleuren. Sommige lijken op koraal: wit of menirode grillige vormen. Op een warme fraaie zomerse dag kanode ik tussen Ouddorp en het eiland Hompelvoet. Daar in het midden zijn schelpeneilandjes. Je kan er net op staan of zitten. Een van mijn geliefde plekjes om te mijmeren. Onderweg vanaf de haven van Ouddorp zag ik iets wat een zeehond moest zijn. Nu zie ik wel vaker soms wel een stuk of 10 van die nieuwsgierige badmutsen om me heen. Maar deze bleef, ook toen ik meer en meer naderde. Ik wilde het wezen geen angst aanjagen en legde aan op mijn eilandje. Ik besloot al zwemmend dichterbij te komen. Een bijzondere beleving waar we soms elkaar aankeken en toch onze eigen gang leken te gaan. Ook toen kwam ik niet dichterbij dan een meter of 10. Weer terug op het eilandje genoot ik van het heldere water aan mijn voeten en een bakkie tussen schreeuwende meeuwen, soesde in de zomerzon en wisselde af en toe een blik met de zeehond. Toen ik besloot terug te varen kon ik het niet laten de grenzen van nabijheid te verkennen. Wat bleek, ik had het eenzame dier kunnen aanraken. Dat was voor mij de maximale grens als respect en deed dat niet. Ik had vanaf het begin de indruk dat het slechtziend zou zijn. Daarom stuurde ik een foto en mijn beleving naar zeehonden centrum Pieterburen. Zij maakten zich geen zorgen daar het in de zg. banaan houding lag en de snorharen recht stonden. Toch vermoed ik dat er iets met het dier



Ton van der Sommen van de KV heeft een bijzondere ontmoeting met een zeehond (Grevelingen)

was. Zeehonden op Archipel, een eilandje verderop, laten zich ook van dichtbij bekijken, maar die zijn altijd erg op hun hoede en is de benadergrens natuurlijker, zoals de mens helaas gewend is. Hoe dan ook het was een onvergetelijke ontmoeting. Ton van der Sommen.



Eten uit de waterkant in oktober.

In de komende Jasonbakens een stukje over een eetbare plant door Loek van der Lans

Je stapt uit je kano en staat midden tussen eetbaar groen. Alleen je staat er niet bij stil. Of beter gezegd je stond er niet bij stil. Tot vandaag.

Tachtig procent van de Nederlandse planten, die wij als onkruid betitelen zijn eetbaar. Het gaat er om dat je de eetbare en de niet eetbare (of zelfs giftige soorten) van elkaar kunt onderscheiden. En wat eet je dan? De bladeren of de bloemen? De bessen of de knollen? De kennis van de eetbare natuur is een vak apart.

Dit nummer vertel ik iets over de hazelaar.

De hazelaar (*Corylus avellana*) is een struikachtige boom of heester. Hij kan tot 6 m hoog worden en gaat pas na tien jaar vrucht dragen. Het blad heeft een bijna ronde vorm met een korte spits en is aan beide zijden behaard. De hazelaar bloeit meestal rond januari als hij nog geen bladeren heeft en is voor de bestuiving afhankelijk van de wind. Aan de hazelaar zitten de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen apart, maar wel aan dezelfde boom. Dus elke hazelaar die oud genoeg is kan noten dragen.

De zeer voedzame noten worden omhuld door rafelig, bladachtig en bekervormig omwindsel van dezelfde grootte. Naarmate de hazelnoten rijper worden, verkleurt hij van wit naar naar geel-oranje. De hazelaar groeit op vochtige, leemachtige grond van beekdalen of bosranden.

Wat kun je ermee doen?

De hazelnoten kunnen in september tot november geoogst worden. Je kunt ze rauw eten of geroosterd.

Uit de noten kan een heldere, gele olie worden geperst, welke o.a. gebruikt kan worden voor het bakken van voedsel of rauw over een salade. Ze kunnen op een koele plaats ongeveer een jaar worden bewaard.

Wil je meer weten? Kom naar www.de-wildeman.com voor gratis recepten en informatie over kookworkshops met wilde planten.



Feestelijke kano-clubavond

Na de kanoclubavond op woensdag 3 juli werd het 75-jaar- worden van Guusta feestelijk gevierd met een drankje en een hapje. Namens de kanoërs werd haar door Igna een neopreen kanobroek aan geboden waarvoor ter plekke geld werd ingezameld. (Het getoonde model was van Ada en paste Guusta wonderlijk goed!) Ook werd haar kano vrolijk versierd.

Op diezelfde avond werd ook de kanovaardigheidstest A afgelegd. De beoordelingscommissie was tevreden met de kundigheden van de deelnemers: ze slaagden allen. Zie de vrolijke foto op de voorpagina.

Henk Boekschoten



Hoe feestelijk kan je kanoën? Guusta vierde haar verjaardag op een woensdagavond op Jason met een feestelijke tocht vooraf. Zo werd die avond in de clubkamer daardoor extra gezellig. Tijdens het vaarseizoen is op woensdagen tussen 19.30 -22.00 uur de bar open.

Wat te doen bij onderkoeling?

Het zomerseizoen is weer achter de rug, maar een aantal van ons is ook na de zomer actief op het water. Het is belangrijk dat ieder zich bewust blijft van de gevaren van onderkoeling, zowel voor jezelf als voor degenen die met je meevaren. Denk bij afkoeling niet alleen aan een onverwachtse duik in koud water, maar ook aan afkoeling door wind en/of natte kleding. In februari 2013 schreef ik hier al een artikel over en vertelde daarin wat je kunt doen bij beginnende onderkoeling. Het is zeker zinvol om dit artikel nog eens na te lezen. (<http://www.rzvjason.nl> Jasonbaken-febr.2013) En denk niet: dat overkomt mij niet. Ervaren kajakkers en watersporters kunnen (gelukkig) achteraf vertellen wat afkoeling met hen deed en hoe verbaasd ze waren over het feit dat ze, ondanks al hun kennis, niet adequaat reageerden. Een watersportmaatje dat dan voor jou denkt kan levensreddend zijn. In het botenhuis hangt het schema met de vier onderkoelingsfasen. Per fase kun je zien wat de symptomen zijn en hoe je moet handelen. Als je bij dreigende onderkoeling de juiste acties onderneemt en je onderkoeling voor kunt blijven, kun je zonder problemen de leuke dag afmaken.

Onthoud:

Vanaf fase 1 (opwindingsfase) kan het lichaam zichzelf niet meer opwarmen.

Verplaats een onderkoeld slachtoffer horizontaal.

Bel tijdig 112

Hartslagcontrole aan slaapslagaders.

In 3e fase (bewusteloosheidsfase) is het hart van glas.

Iedere overbodige beweging / handeling vermijden

Neem je hartslag waar, dan niet reanimeren.

Wees alert op braken i.v.m. risico van verslikken.

Wat moet je doen als iemand onderkoeld is geraakt?

1. Horizontaal verplaatsen.

Bij een onderkoeld persoon is er sprake van een verstoord evenwicht in de bloedsomloop. Dit merk je pas op het moment dat je het slachtoffer verticaal uit het water haalt. Door de zwaartekracht en drukvermindering op de ledematen, verplaatst het resterende vocht van de romp zich naar de ledematen. Het toch al zwak functionerende hart zal deze verandering niet kunnen bijhouden en daardoor bezwijken. Door het slachtoffer horizontaal te verplaatsen wordt dit enigszins voorkomen.

Bel 1-1-2 en vertel erbij dat het om een onderkoelingslachtoffer gaat.

2. Geen ademhaling? Start met beademen!

Zodra je een onderkoeld slachtoffer uit het water hebt gehaald, controleer je of de ademweg vrij is en of het slachtoffer ademhaalt. Twijfel je aan de ademhaling,

start dan direct met 1 minuut beademen. Bij ernstige onderkoeling kan dit moeizaam verlopen door spierstijfheid. Ga door met reanimeren (30 x borst indrukken - tempo 100, dan 2 maal beademen) tot professionele hulpverleners dit overnemen. Geef de moed niet op. Een onderkoeld slachtoffer heeft veel minder zuurstof nodig dan iemand met een normale lichaamstemperatuur. Elk beetje bloed dat met een reanimatie wordt rondgepompt kan redding betekenen.

3. Temperatuurisolatie

Een onderkoeld slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling worden afgeschermd. Pak de armen apart in zodat ze niet de romp extra kunnen afkoelen. Vergeet vooral niet het hoofd goed te beschermen, het is relatief groot en daardoor gaat er nog veel warmte verloren. Een isolatiedeken is ideaal om verdere afkoeling tegen te gaan. Zorg dat de goudkleurige kant aan de buitenkant zit. Heb je geen isolatiedeken, gebruik dan vuilniszakken, of bedek het slachtoffer met een deken, een slaapzak, of jassen. Pas ook op voor afkoeling via de grond. Heb je onvoldoende droog isolatiemateriaal, voer warmte toe door gekleed of bloot, afhankelijk van de omstandigheden, tegen elkaar aan te gaan liggen.

Niet doen!

Probeer een bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken te geven.

Geef nooit cafeïne houdende of alcoholische dranken! Alcohol verwijdt de bloedvaten en kan juist daling van de temperatuur tot gevolg hebben. Zet een onderkoeld slachtoffer nooit bij een warmtebron. Leg GEEN warme voorwerpen tegen armen en benen i.v.m.

bloeddruk daling door verwijding van de bloedvaten in armen en benen en vrijkomen van verzuurd koud bloed uit armen en benen. Warm wrijven heeft ook geen zin. Je bereikt er een tegengesteld effect mee. De bloedsomloop in de huid wordt gestimuleerd. Hierdoor is er weer meer afkoeling mogelijk.

Complicaties na de redding

Je hebt je slachtoffer op de kant, lekker warm ingepakt; na heftig rillen is er nog wat bibberen. Hij heeft al wat warm gedronken, wil overeind en heel stoer zelf gaan lopen. Niet toestaan! Je loopt het risico dat koud en verzuurd bloed uit de benen plotseling het hart bereikt, met acute hartstilstand als gevolg. Heel langzaam en in kleine beetjes mobiliseren dus.

En bij twijfel: niet overeind komen. Behandel een onderkoelingslachtoffer met zachtheid, in horizontale positie om zoveel mogelijk bloed beschikbaar te houden voor hoofd, hart en longen.

Ada Bot

Bronnen: WSV, NKB GO, KNRM.



RESTAURANT
PINOCCIO

Meer dan pizza alleen!

Korenmarkt 25b, ARNHEM • 026 443 22 08 • www.pinoccio.nl

WATERSPORTCENTRUM ARNHEM

Watersportwinkel Arnhem

- winkel met 300 m² watersportartikelen
- diverse soorten gasflessen en Campinggaz®
- passantenhaven vlakbij het stadscentrum
- kraan capaciteit tot 16 ton

info@watersportwinkelarnhem.nl
www.watersportwinkelarnhem.nl
Tel. 026 32 16 035

deep yachts

- onderhoud en reparatie van hout en polyester
- nieuwbouw met moderne methoden
- osmosebehandeling met Hot-Vac®
- scheepsinterieur en teakdekken
- jachtschilderwerk
- overdekte winterstalling

www.deepyachts.nl
info@deepyachts.nl
tel: 06 1584 1518
06 1442 2296



- aanpassingen en nieuwbouw voor mindervaliden
- motoren service
- elektra en hydrauliek
- diverse staalwerkzaamheden
- pechhulp op het water in Arnhem e.o.

www.scheepsaanpassingen.nl
scheepsaanpassingen@gmail.com
tel: 06 24 29 00 70

Alles voor de watersporter op één adres! Drie bedrijven bieden u een full-service pakket. Vakmanschap op alle gebieden.

**Stadsblokkenweg 1/1a
6841 HG Arnhem
(naast de N. Mandelabrug)**



Gevaarlijke actie op de eerste zondag in september

Op deze winderige zomerdag probeerde een passagiersboot, de Nestroy uit Zwitserland, 135 meter lang, een kering manoeuvre te doen binnen onze havenmond. Een schip vol met feestgangers die zongen zoiets als "En nu de handjes, de lucht in"; een bekende carnavalshit die luid door de speakers over het water galmde. Zij hadden in hun feeststemming aanvankelijk niet veel in de gaten.

Door de te lage waterstand, simpel gezegd de Rijn was niet breed genoeg, en de harde Noorderwind, werd deze onderneming een fiasco. Met veel motorgeweld kwam het schip uiteindelijk dwars over de Rijn te liggen. De harde Noorderwind maakte het hem moeilijk.

Paniek alom. Het voorschip "de neus" lag al op de kant met een enkele meter tussenruimte naast een woonboot waar de bewoners, met een handdoek om hun lichaam, af stonden te wachten. "Wat nu?"

Onze havendienst heeft, in deze, direct Rijkswaterstaat geïnformeerd over de ontstane situatie vanwege deze stremming op de Rijn. Uiteindelijk bleek dat de Nestroy deze manoeuvre op de kop van de IJssel eerder geprobeerd heeft met een mislukking tot gevolg. U en ik weten dat de IJsselkop veel onderstromingen heeft en dat je daar rekening mee moet houden.

Uiteindelijk, door veel marifoonverkeer met instructies, hebben ze de achterkant van de Nestroy op de Rijn los gekregen. Dit lukte door juiste aanwijzingen van een wachtende rijnaak, die liet horen "marifoon" en demonstreerde hoe je de boot kan keren in de kromming van onze haven. Simpel, achterwaarts naar binnen en dan in de kromming van onze haven keren, achterwaarts terug naar de Rijn en weer met de boeg naar voren, stroomopwaarts. Dit alles vol motorgeweld. Ook onze professionele Rijnvaart moet hiervan gebruik maken. Dit zorgt voor veel overlast voor Jason en aanslibbing in onze de haven.

De bewoners van de bedreigde woonboot stonden verbijsterd toe te kijken.

Uiteindelijk gingen de mensen op deze Zwitserse boot, Nestroy, weer met de "handjes de lucht in" de Rijn op; de stemming zat er nog steeds goed in. Het was best wel een hachelijke situatie. 'De Nestroy' had ook een 'Destroy' kunnen worden.

Hans van Bree, havenmeester



Begin oktober is er ruim twee weken lang heel wat werk verzet in het dok van Misty. In het volgende Baken geven we een inkijk op de voorbereidingen en uitvoering van deze hellingbeurt. Nu is hij weer 'pico bello'.

TECHNISCHE WATERSPORTWINKEL



Venema Technisch Bedrijf BV



OPENINGSTIJDEN:

MA	08.30 - 17.00
DI	08.30 - 17.00
WO	08.30 - 17.00
DO	08.30 - 17.00
VR	08.30 - 17.00
ZA	op afspraak



Uw leverancier voor:

- Elektromaterialen
- RVS 316 dekbeslag
- International verven
- Messing fitwerk
- Slangen

Beijerinckweg 20 - 6827 BN Arnhem - 0031 (0)26 363 99 61

WWW.VENEMATECH.NL

sinterklaas 2013

Op zaterdag 16 november is het weer zover want dan komt de Sint met zijn pieten weer in Arnhem aan. Sint zal het fantastisch vinden als Jasonleden met hun kinderen en kleinkinderen hem tegemoet willen varen. We verzamelen ons om 11.30 uur bij Jason, en vertrekken om 12.00 uur.

In verband met het indelen van de schepen, graag voor 8 november opgeven bij Antoon Broekhuijsen mail: a.broekhuysen@upcmail.nl Tel: 026-4450233 of aan de bar bij Jason.

Opgaven die na 8 november binnen komen zullen niet meer behandeld worden.

Na de vaartocht zal de Sint ook een bezoek aan Jason brengen. Wil je hier bij zijn, geef dit dan ook even door aan bovenvermelde persoon. Ook zal de Sint het op prijs stellen om vooraf wat gegevens van de kinderen te ontvangen die bij hem zullen komen. Zie bijgaand invulformulier.

INSCHRIJVING VOOR DE JASON SINTERKLAASVIERING OP 16 november

NAAM -----

ER WILLEN GRAAG ----- PERSONEN MEE VAREN

IK GEEF HIERBIJ ----- KIND(EREN)OP VOOR SINTERKLAAS

NAAM KIND(EREN) -----

LEEFTIJD -----

LEUKE DINGEN OF BELEVENISSEN KINDEREN:



Bestuursleden in de Zeil en Motorbootvereniging gezocht

Tijdens de komende Najaarsledenvergadering zal Theo Janssen om gezondheidsredenen terugtreden als voorzitter. Daarnaast zijn we al geruime tijd op zoek naar een Vrijwilligers Coördinator; een functie die onze havenmeester Ko Jager al geruime tijd waarneemt. Coen Overgaag heeft in 2012 tijdens nog een jaar bijgetekend als Penningmeester, maar het bestuur zoekt nog steeds vervanging voor hem.

Nu heeft Paul Koch, na 15 jaar, te kennen gegeven eind 2015 te willen stoppen als Coördinator Jeugdzeilen (beschrijving taken op pagina 6).

Vier vacatures die vragen om invulling. Het bestuur doet daarom een dringend beroep op de leden zich beschikbaar te stellen voor een van bovenstaande vacatures. Alleen door het werk van onze vrijwilligers is het mogelijk de kosten voor ons, leden en ligplaatshouders laag te houden. We zijn een vereniging en daar hoort nu eenmaal vrijwilligerswerk bij. Het inhuren van mensen van buiten strookt niet met die van een vereniging en drijft de kosten onnodig op. Het bestuur is dan ook van mening dat de leden nadenken of zij een bijdrage aan de vereniging kunnen leveren. Het verjongen van het bestuur is onvermijdelijk en we doen dan ook een beroep op ieder die een bijdrage kan leveren in tijd en energie.

Van het huidige bestuur blijven:

Wim Meurs (Ligplaats commissaris), Antoon Broekhuijsen (Activiteiten commissie),

Ko Jager (Coördinator havendienst)

Hans Venema (Technisch commissaris) en Kees Merkelbach (Secretaris) over en die basis is natuurlijk veel te smal.

Mocht u interesse hebben invulling te geven aan een van deze vacatures neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden. Kandidaten kunnen zich melden vóór en desnoods tijdens de vergadering.

Kerstbingo

Om alvast in de kerstsferen te komen organiseren wij op zaterdagavond 14 december bij Jason een kerstbingo met grandioze prijzen.

Dus wilt u voor de Kerst niet buiten de boot vallen, maar in de prijzen, kom dan naar deze gezellige avond.

Graag willen weten hoeveel personen er meedoen met de kerstbingo, dus geef je op, dat kan t/m vrijdag 6 december bij Antoon Broekhuijsen.

E-mail: a.broekhuysen@upcmail.nl

Tel: 026-4450233 of aan de bar bij Jason.

Dit is tevens een leuke gelegenheid om elkaar buiten



Theo Janssen gaat na lange jaren van dienst weg als voorzitter.



Mercatorweg 12, 6827 DC Arnhem

Tel.: 026 – 3614810 / Fax: 026 – 3612585

Openingstijden: op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.30 uur.

Website: www.komeet-accu.nl / E-mail: info@komeet-accu.nl

AL 85 JAAR DE VERTROUWDE NAAM VOOR LEVERING VAN ALLE TYPES (KOMEET, VARTA, DYNAC, WILCO):

- ACCU'S (voor alle toepassingen, zoals: auto's, motoren, golfcars, campers, heftrucks, vrachtwagens, boten, etc.)
- TRACTIEBATTERIJEN
- LADERS

UW VOORDELEN:

- ✓ ZEER SCHERPE PRIJZEN (100% laagste prijsgarantie)
- ✓ SNELLE LEVERING
- ✓ EIGEN BEZORG- EN SERVICEDIENST

EXTRA SERVICE:

Kom gerust bij ons langs. Wij meten uw accu GRATIS en geheel vrijblijvend door.

Contactpersoon: Henk Bruntink, rechtstreeks telefonisch bereikbaar onder mobiel nr. 06 - 83059620.



LEDENMUTATIES

Zeil- en Motorbootvereniging Jason

Opzeggingen

J. (Jurn) Zieleman
D. (Daphne) Gout
D.R. (Dion) Gout
M.M (Mirna) Dekker -
Meijer
T.A. () van Helvert
N.W. () Postema - Te
Beeke
W. (Wil) Bruins - van
Gerven
A.O. (Tunji) Abisoye
M.R. (Mannes) van de
Winkel
R.A. (Aaron) Everts
R.T. (Ruben) Breedveld
J.C.F. (Rik) van der Zee
L. (Lynn) Peters
J. (Jan) Dekker
M.S.P.M. (Mike)
Messing
D. (Daan) van Neerven
P.E. (Peter) de Man
W.H. () Postema
W. (Willem) Nijssen

Nieuwe jeugdzeilers

J.J.T.P. (Julius) Snijders
T.L. (Ties) Peters
R.A. (Rosa) Langeveld
R. (Rosalie) van Vliet
W.E.W. (Wytse) Hofs
N. (Nikolai) van den
Dungen
J.M. (Jarno) van
Kasteren
A.E. (Annette) van der
Veecken
N. (Niamh) Bosch

Nieuwe leden

J. (Jerome) Blaauw en
H. (Helen) Meijrink
Broekstraat 221
6828 PS ARNHEM
06 14589530

H. (Herman) Hoeree en
H.W. (Wilma) Hoeree
Polstraat 15
6942 VK DIDAM
06 33943553

R.C. (Coen) van der Laak
Ruijvenpad 6
6814 NC ARNHEM
06 22169109

G.J.M. (Jos) van de
Zilver
Reeuwijkplaats 1
6843 KA ARNHEM
026 3812084

B. (Bart) de Jong
Bauerstraat 25-2
6813 KX ARNHEM
06 45189067

Roeivereniging Jason

Opzeggingen

R.J. (Roderik) van der
Meijden
J.H. (Johanneke)
Smeding
M. (Maaike) Nuismer

Nieuwe leden

M.M. (Maarten)
Hodzelmans
Keltenveld 21
6846 CE ARNHEM
026 3814747

G. (Grumelli) Fabio
Riebeeckplein 23
6828 SB ARNHEM
026 7950289

G.A. (Bob) Slettering
Burg. Weertsstraat 65
6814 HM ARNHEM
06 16937166

C. (Clemens) van der
Horst
Hertogstraat 21
6828 ES ARNHEM
06 48468424

N. (Nory) Schouten
Paul Krugerstraat 80
6861 CW OOSTERBEEK
026 3342048

B. (Bastian) Knoors
Boulevard Heuvelink 96
6828 KT ARNHEM
06 16415832

J.A.M. (Marjan) Crebas
3e Mussenstraat 4
6822 HL ARNHEM
026 3819324

B.A. (Bente) Mouchart
Sloetstraat 60
6821 CB ARNHEM
06 2110743

A.B.J. (Arthur) Sluiter
Sonsbeekweg 16-8
6814 BB ARNHEM
06 48325974

C.B. (Catherine) Knops
Spijkerstraat 263
6828 DH ARNHEM
06 14166906

A.M. (Lidy) van den
Heuvel-Bruntink
Albert Cuyppstraat 4
6814 LD ARNHEM
026 3709683

M.J. (Marijke) van Laar
Rodenburgstraat 23-4
6811 HM ARNHEM
06 15226097

J.W.G. (Hans) Bouwhuis
Gamerslagplein 34
6826 LA ARNHEM
06 28129668

P.H. (Peter) van Velze
Kastanjelaan 29
6828 GH ARNHEM
026 4431997

A.P.A. (Beppie) van
Ierland
Hoogstedelaan 2
6812 DN ARNHEM
026 4462363

B.P. (Britte)
Timmermans
Prümelaan 79
6824 JW ARNHEM
026 8484549

M. (Maartje) Mouchart
Vijverlaan 7
6822 HA ARNHEM
026 4465959

M.C.A. (Marion) de
Goede
Slichtenhorststraat 33
6821 CK ARNHEM
026 4425284

Verhuizingen

M.M.A.P. (Monique)
Kuunders
Izaak Evertslaan 121-3
6814 JH ARNHEM
06 45488485

R.H.M. (Rachel) Dusée
Reigerstraat 38
6823 EB ARNHEM
06 42313992

Kanovereniging Jason

Weer lid

T. (Trudy) Jansen
Graaf Lodewijkstraat
6821 EA ARNHEM
026 3892691

Nieuwe leden

J.J.E. (Jeltje) Scholte
Cloekplein 48
6826 KT ARNHEM
06 48764077

S.W. (Sander Willem)
Verburg
Dillenburg 212
6865 HR DOORWERTH
06 21168507

P.C.J. (Pierre) van Erve
Ommershoflaan 10 c
6861 CK OOSTERBEEK
06 20373129

B.P. (Bart) Voermans
Methorsterweg 16
6991 TX RHEDEN
06 12599112

A. (Anne Marie) Roding
Rembrandtlaan 33
6881 CP VELP
026 4461416

H. (Henk) Wijnholts
Schweitzerstraat 5
6941 BT DIDAM
0316 531400

*Hoe verlangend
hebben we naar dit
moment uitgezien?*

